

## OP WEG NAAR PASEN

In deze tijd van het jaar, met uitbundige zonneshijn, krijgen we al een voorproefje van de lente. De kou ligt achter ons. Het voorjaar lacht ons tegemoet. Maar het weer lijkt in niets op de gure geopolitieke wind die er waait. Een aan flarden geschoten vrede wekt de wereld uit de illusie dat geopolitieke conflicten voortaan achter de onderhandelingstafel kunnen worden beslist. De wapenindustrie draait overuren om het zinloze geweld van een agressor te keren. Wat moet je er als vredeskerk van vinden dat wapens overtuigingen kracht bij moeten zetten? Wat moet je als iemand zomaar je huis binnenwandelt en begint te schieten? Kan dergelijk geweld nog anders beantwoord worden dan met fysiek geweld?

Ondertussen is de veertigdagentijd begonnen. We zijn onderweg naar Pasen, het feest van de opstanding, van nieuwe hoop. Meer dan ooit verlangen we naar perspectief, naar hoop van leven, naar een leven dat leefbaar is, en terugkeert naar het oude normaal.

Maar het leven blijkt niet maakbaar. We zien dat in Oekraïne, waarin het kwaad een heel volk treft. We zien dat in de zinloosheid van het lijden. In de Bijbel ontmoeten we Job, wiens leven onderworpen blijkt aan een wreed spel als gevolg van een weddenschap tussen God en de duivel. Wanneer God besluit Jobs geloof te testen en zijn handen van hem af te trekken wordt Job getroffen door een eindeloze reeks tegenslagen. Alles wordt hem ontnomen, geld en goed,

gezondheid, kinderen. Job lijdt. Hij worstelt met wat hem overkomt. Hij komt in opstand tegen God en zijn lot. Maar desondanks blijft hij hardnekkig op God vertrouwen: “Als we al het goede van God aanvaardden, zouden we het kwade dan niet aanvaardden?” (Job 3:10).

Job zet ons aan het denken over de zinloosheid van lijden, de vragen die dat bij ons oproept, het niet maakbaar zijn van het leven. Hij is een stem tegen de tijdgeest in, die ons laat zien dat God erbij is, zelfs in het diepste donker. Moge dat een troost zijn voor al diegenen die door zinloos lijden van welke aard dan ook getroffen worden.

*Jolanda Molenaar*

### **EEN KORTE KENNISMAKING: JOLANDA MOLENAAR**

Op 1 maart ben ik aan de slag gegaan in de Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder als uw pastoraal werker. Inmiddels heb ik enkele kleine stapjes gezet in het leren kennen van de gemeente. Ik kijk terug op waardevolle ontmoetingen en mooie gesprekken rondom de kerkdiensten Momenteel verdiep ik me momenteel in de geschiedenis van de Noordoostpolder. Eerdaags ga ik Emmeloord horen, zien, ruiken en proeven. Dat doe ik op de fiets en te voet. Ook ben ik van plan u allen te benaderen voor een persoonlijke gesprek zodat we elkaar beter leren kennen, te horen wat er speelt, en wat het voor u waardevol maakt om lid te zijn van onze doopsgezinde kerk.

De kerkenraad heeft me voor de komende maanden de vrije hand gegeven om te ontdekken wat er nodig is om als Doopsgezinde Gemeente relevant te zijn en te blijven in de Noordoostpolder. Daarvoor zal ik ook breder kijken naar wat er speelt, en hoe we daar vanuit onze Doopsgezinde identiteit op kunnen aansluiten. Voel u vooral vrij om uw gedachten daarover met mij te delen. Voor pastorale vragen ben ik bereikbaar op 06-29028272, of via de mail op [jolanda.molenaar@planet.nl](mailto:jolanda.molenaar@planet.nl). In principe ben ik op dinsdag- en donderdagmiddag bereikbaar, maar voel u altijd vrij om voor dringende zaken op andere momenten met mij contact op te nemen.

Voor uw agenda is nog van belang dat de intrededienst zal plaatsvinden op zondag 24 april om 14.30 uur in onze kerkzaal aan De Smeden 2b. Nadere informatie volgt.

Vrede en alle goeds,

*Jolanda Molenaar*

**ADRESSEN: KERKGEBOUW: SMEDEN 2B, 8301 XH TE EMMELOORD**

**Voorganger:** Zr. J. Molenaar, Telefoon 06 – 29 02 82 72

E-mail: [jolanda.molenaar@planet.nl](mailto:jolanda.molenaar@planet.nl)

**Kerkenraad:**

Br. G. Heeringa, Aambeeld 11, 8307 ED Ens

Telefoon: 0527-251999

E-mail: [gerrit@famheeringa.com](mailto:gerrit@famheeringa.com)

Lid: Zr. B. Yntema-Van der Heijden, Diemenstraat 68, 8304 ED Emmeloord.

Telefoon: 0527-699270

E-mail: [barbera.yntema@gmail.com](mailto:barbera.yntema@gmail.com)

Correspondentie en postadres:

Zr. M. de Vries, Eenhoornplaat 26, 8303 ME Emmeloord

E-mail: [margreetdevries@planet.nl](mailto:margreetdevries@planet.nl)



Boekhouding:

Zr. S. Heeringa – de Hoop, Aambeeld 11, 8307 ED Ens.

Telefoon: 06-22997827

E-mail: [sietske@famheeringa.com](mailto:sietske@famheeringa.com)

Website gemeente: [www.dg-nop.nl](http://www.dg-nop.nl)

Website Ring Zwolle: [www.dg-ringzwolle.nl](http://www.dg-ringzwolle.nl)

Geen post naar het kerkgebouw a.u.b.

Bankrekening:

Rabobank DG Gemeente NOP:

IBAN: NL48 RABO 0386 5679 56

Redactie adres Beiaard:

Br. Hein Bergman tel. 06 – 55 18 73 46

Weegbree 14, 8265 ER Kampen

e-mail adres: [h.bergman@xs4all.nl](mailto:h.bergman@xs4all.nl)

## **FINANCIEN**

Een groot deel van het eerste kwartaal van 2022 zit er alweer op. De eerste bijdragen voor 2022 staan alweer op de bankrekening van onze gemeente.

Hartelijk dank hiervoor.

Heeft u nog vragen over deze bijdrage, dan kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.

## **BANKGEGEVENS:**

DOOPSGEZINDE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

NL48 RABO 0386 5679 56

Namens de kerkenraad,

*Sietske Heeringa*

*06-22997827*

## **BERICHTEN VANUIT UW “KLEINBERAAD”**

Denk aan elkaar en blijf gezond. Zie blz.15 & 16

Namens het Klein Beraad

*Gerrit Heeringa*

## **GEMEENTEACTIVITEITEN**

3-4		Ds. I. Adriaansz te Kampen
17-4	1 <sup>e</sup> Paasdag	Zr. J. Molenaar te Steenwijk
24-4	Bevestigingsdienst	Zr. J. Molenaar + ds. G. van Hiele te Steenwijk/Giethoorn
15-5	Buitendag Ring Zwolle e.a. (zie verderop in deze Beiaard)	
26-5	Hemelvaartsdag	Vermaningspad / Vesperdienst te Blokzijl
5-6	1 <sup>e</sup> Pinksterdag	Zr. J. Molenaar te Steenwijk
19-6		Zr. J. Brouwer-Huisman te Deventer
3-7		Br. H. Bergman te Kampen
	Hierna geen kerkdiensten i.v.m. zomervakanties	
28-8		Br. G. Heeringa te Ens

Het is prettig om te weten of u komt, Mede voor degene die de koffie verzorgt na afloop van de kerkdienst. Opgave bij Barbera Yntema, tel. 06-42865197 of [barbera.yntema@gmail.com](mailto:barbera.yntema@gmail.com).

## **VANUIT DE COMMISSIE WEL EN WEE**

Zr. Adrie Eijkelenboom is vrijdag 25 maart met een longontsteking in het ziekenhuis in Sneek opgenomen. We wensen haar veel beterschap.

Br. Johan IJntema worstelt al langere tijd met longproblemen. Gelukkig gaat het heel langzaam iets beter met hem. We wensen hem en Barbera veel sterkte en een goed herstel.

Helaas gaan Diet Maissan en haar man de polder verlaten. Een lang gekoesterde wens van hen gaat in vervulling: ze keren weer terug naar hun geboortestad Rotterdam. We zullen haar enthousiasme en haar belangstelling voor onze gemeente zeer gaan missen, maar we wensen hun alle goeds toe in Rotterdam!

## **VERJAARDAGEN**

### April

9 zr. Ineke Slingerland

24 zr. Henny Stienstra

### Mei

2 zr. Gerda Munnike

10 br. Bob van Berkum



Allen een fijne verjaardag toegewenst namens de commissie Wel en wee

*Bob van Berkum*

## **AGENDA:**

15 mei Regionale Buitendag te Fredeshiem (zie verder op)

26 mei Vermaningspad 26 mei 2022 (zie verder op)

11 juni Gemeenteberaad op Mennorode

## **.MOED IS GROND ONDER DE VOETEN**

*Zo is de titel van een column welke Menso Rappoldt (predikant van de Grote Kerk in Emmen) schreef n.a.v. de ontwikkelingen in Oekraïne. Een column die voor mij (Hein) op een hedendaagse wijze het thema van Pasen uitbeeld: dood en opstanding.*

De ontwikkelingen in Oekraïne kunnen ons bang maken, maar juist in deze tijd is het belangrijk om moedig te zijn, zo meent Menso Rappoldt.

De vogels zingen in de morgen, badderen in de zon en zijn zich aan het voorbereiden op het voorjaar. De sneeuwklodjes en narcissen staan in bloei. Het lijkt of ze in een andere wereld leven. Daar vernieuwt het leven zich en laat het de kracht van de natuur zien.

Maar eigenlijk zijn het de mensen die in een andere wereld leven. Een wereld die ze zelf vernietigen. De beelden zijn verschrikkelijk, de dreiging is beangstigend. Natuurlijk allereerst voor de mensen in Oekraïne, maar ook ver daarbuiten.

Iris de Graaf interviewde in Moskou mensen op straat. We zagen verwarring, steun voor de oorlog en veroordeling daarvan. Een jonge vrouw reageerde: ‘Het is gevaarlijk. Ik zou wel wat willen zeggen, maar ik ben heel bang.....Maar nee.....ik ben OK. Vraag maar’.

Mooi was het: ze uitte haar diepe angst en je zag dat ze in een flits beseftte dat die angst niet de overhand moest hebben. Ze herpakte zich en toonde haar moed: ‘Vraag maar.’ En ze sprak haar afschuw uit over de oorlog.

We zien hier een existentieel moment dat de grond van haar bestaan raakt. Angst is alleen maar vallen, geen bodem voelen, geen grond om op te staan. En dat beseftte ze: als ik niks durf te zeggen, ben ik nergens meer. Niemand meer.

Moed is grond onder de voeten hebben en daarop staan. Angst is jezelf verliezen, moed is jezelf winnen. Angst laat onrecht zijn gang gaan. Met moed houdt rechtvaardigheid stand.

Natuurlijk zijn we allemaal wel (eens) bang. Dat is logisch en niet erg. Maar er zijn momenten dat het eropaan komt en zo voelde deze vrouw dat. Ze ging staan: 'Vraag maar....'

Een teken van de levenskracht die we ook in de natuur zien.

## **FIETSEN LANGS DOOPSGEZINDE KERKEN 2022** **(Vermaningspad 26 mei 2022)**

Beste mensen,

Traditioneel wordt jaarlijks door één of meer Doopgezinde gemeenten op Hemelvaartsdag het zogenaamde Vermaningspad georganiseerd. In 2020 zou de Ring Zwolle dit doen. Door de pandemie ging dit (ook in 2021) niet door. Dit jaar wagen we een nieuwe poging en wel donderdag 26 mei as.

De route begint in Blokzijl bij de DG kerk 'Het Lam'. Jullie worden daar ontvangen met een kop koffie met Blokzijler brok. In de DG kerk in Giethoorn kan de zelfmeegebrachte lunch opgegeten worden onder het genot van een kop soep. Vervolgens door naar de DG kerk in Steenwijk voor een kop thee of koffie. Het laatste deel van de route vanaf Steenwijk voert door de Weerribben langs het gehucht Nederland en weer terug naar Blokzijl. De dag wordt traditioneel afgesloten met een vesper in de DG kerk "Het Lam".



*Blokzijl*

Er is zowel een aantrekkelijke fietsroute als ook een autoroute door de "kop van Overijssel" uitgezet. Routes die voeren door de unieke Nationale Parken "De Wieden" en "De Weerribben" met afwisselende landschappen en langs pittoreske historische plaatsen.

De deelnemers kunnen tussen 09.00 uur en 10.00 uur starten vanaf de parkeerplaats aan de Kanaalweg 3 net buiten Blokzijl. Mocht je de aanmelding vergeten zijn, kan dit ook nog op de parkeerplaats. De kosten voor deelname

bedragen € 10,-- p.p., De betalingen graag contant in de partytent op de parkeerplaats.



*Giethoorn*

Hierbij ontvang je naast routebeschrijving een button. Met de button op kun je in de genoemde kerken koffie, thee en soep krijgen. Ook kun je als fietser met de button op zonder kosten het veerpontje Jonen gebruiken.

In verband met de organisatie [graag aanmelding voor 1 mei bij info@dg-ringzwolle.nl](#) Ter informatie: De lengte van de fietsroute is ca. 50 km

### **Praktische informatie:**

\* In de kerken van Blokzijl en Steenwijk is koffie en thee verkrijgbaar op vertoon van je button. In de kerk van Giethoorn wordt soep geserveerd. Je verzorgt je eigen lunchpakket.

\* In het routeboek vind je belangrijke telefoonnummers

\* Adressen van de Doopsgezinde kerken:

- DG kerk Blokzijl, Breestraat 2, 8356 DL Blokzijl
- DG kerk Giethoorn, Binnenpad 50, 8355 BT Giethoorn
- DG kerk Steenwijk, Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk

Voor eventuele vragen (ook op Hemelvaartsdag) kan men terecht bij de coördinator: Tineke de Vries tel. 06-25363195 en e-mail: [info@dg-ringzwolle.nl](mailto:info@dg-ringzwolle.nl)

Namens het bestuur van de Ring Zwolle. zeggen wij jullie bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

Marten van Buren,  
Frans van der Meer,  
Tineke de Vries.



*Steenwijk*



## REGIONALE BUITENDAG OP 'BUITENGOED FREDESHIEM' ZONDAG 15 MEI 2022

Thema: **"THUIS OP AARDE"**

De aarde is niet alleen de plek waar we wonen, maar ook de plek waarvoor wij met elkaar verantwoordelijkheid dragen. Deze dag is ervoor bedoeld om elkaar daarin te bemoedigen.

Deze dag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd en zich bij een – al of niet doopsgezinde – geloofsgemeenschap betrokken voelt.

En wordt georganiseerd door de Groningse en Drentse doopsgezinde Sociëteit, de Friese doopsgezinde Sociëteit en de Ring Zwolle.

Na het welkom is er een korte viering. Aansluitend daarop zijn er diverse workshops voor denkers, doeners, dromers, praters, wandelaars en creatievelingen. Er is ook een speciaal programma voor de middenleeftijd, voor de jeugd en kinderen. Na de vegetarische lunch is er nog een beknopte afsluiting.

Natuurlijk zijn er aan een dergelijke dag kosten verbonden.

Van de deelnemers wordt slechts een eigen bijdrage gevraagd van € 15,= p/p en voor kinderen € 5,= p/kind. De overige kosten neemt de organisatie voor haar rekening.

Vóór 15 april kunt u zich bij de Kerkenraad opgeven en betalen.

Kort samengevat:

Wanneer: zondag 15 mei 2022

Waar: 'Buitengoed Fredeshiem' Eiderberg 2, 8346 KJ De Bult

Hoe laat: 10.00 uur Inloop, 10.30 uur aanvang.

Afsluiting: 15.00 uur

Zie de website [www.dg-nop.nl](http://www.dg-nop.nl) indien u de nacht van 14 op 15 mei langer wilt verblijven in de buurt van Fredeshiem.



## **DIVERSITEIT IN NEDERLAND**

*Samen met Ds. Packiam Samuel, directeur van het Henry Martyn Institute (HMI), Internationaal Centrum voor Interreligieuze Relaties en Verzoening in India, verzorgde Corry Nicolay een middag voor predikanten over de rijkdom van diversiteit in Nederland.*

Ds. Samuel vertelde toent: “Ik liep door Amsterdam en ineens stapt een man op mij af die aan mijn baard voelt. Op norske toon vraagt hij of het een moslimbaard is. In hoeverre is er oog voor de rijkdom van de diversiteit hier in Nederland?, vroeg ik mij daarna af. Op de campus van het HMI vieren we elke ochtend deze diversiteit. We vieren de verschillen, we verdiepen ons eigen geloof en we weten dat de ander dat ook doet. Ik zou iedereen in Nederland willen uitnodigen om de diversiteit met ons mee te vieren en samen met ons het geloof te verdiepen. Kom, laten we de diversiteit vieren”

Ds.Samuel kiest niet voor de dogmatische insteek met de vraag naar waarheid. Dan zijn we volgens hem te veel met het hoofd en te weinig met het hart bezig. Zoek daarom naar harmonie. Belangrijke vragen zijn:

- hoe zet je jouw God naast andere opvattingen
- hoe zet je jouw Jezus naast andere opvattingen
- hoe zet je jouw kerk of gemeenschap naast andere kerken en gemeenschappen
- hoe zet je het Koninkrijk van God naast andere koninkrijken

Ds. Samuel noemt het verschil tussen religie en geloof: “Religie wordt gemaakt door mensen, zij maken afbeeldingen van God in hun hoofd en verstand. Geloof geeft God ons mensen in ons hart en in ons verstand, geloof is een geschenk wat je mag ontvangen en aannemen. De waarheidsvraag geeft vooral problemen omdat je dan je gelijk wilt hebben.”

Dit herken ik (Corry Nicolay) ook in mijn jarenlange ervaring met geloof en diversiteit. Samen met de imam, rabbijn en hindoestaanse priesteres parkeren we bewust de waarheidsvraag. Het gaat er eerst om elkaar te willen begrijpen. Wees nieuwsgierig naar elkaar en stel vragen, dan zie je begrip en verandering optreden.

Het gaat er niet om dat je het eens bent met elkaar, maar dat je elkaar begrijpt. Het is een groot geschenk van God, dat wij elkaar kunnen begrijpen. En dit heeft Jezus ons voorgeleefd. Ik merk dat de meeste jonge mensen geen angst kennen, maar wel nieuwsgierigheid. De jeugd groeit op met die diversiteit en vindt dat meestal gewoon. Misschien is het handig om in dit geval van die jeugd te leren in plaats van andersom.

*Corry Nicolay*

[www.kleurrijkgeloven.nl](http://www.kleurrijkgeloven.nl)

## **VREDE IS DE WEG**

Onder deze titel stond op 28 maart jl. op de website [www.doopsgezind.nl/achtergrond](http://www.doopsgezind.nl/achtergrond) een intrigerend artikel over de doperse houding met betrekking tot vrede. De schrijver Fulco van Hulst stelt dat we ons vaak te klakkeloos verschuilen achter bijbel teksten die we naar onze hand zetten. Kijken we met een ondeugdelijke exegese naar de overtuiging welke in een andere christelijke kerk centraal staat, dan zullen we ook kritisch moeten durven kijken naar de wijze waarop wij als doopsgezinden onze traditie van geweldloosheid rechtvaardigen. Een voorbeeld: het gebod ‘Gij zult niet doden’, waarop heeft dat betrekking ? Niet op bloedvergieten in een oorlog, maar eerder op het eigen stamverband. En mogelijk moeten we ook erkennen dat er op grond van de Bijbel ook valt te pleiten voor gewapende interventie, hoe veel moeite we daar zelf misschien mee ook hebben.

Dat let niet dat je geen diep respect kunt hebben voor mensen die weigeren de wapens op te nemen en die liever sterven dan dat zij een ander mens het leven benemen. Verre van dat. Maar het houdt ook in dat ik het recht niet heb om een ander te vertellen dat hij/zij zich niet mag verweren.

Het artikel van Fulco van Hulst trikkert me en roept herinneringen op aan een college ethiek van 35 jaar geleden. Over een 'case' in een oorlogssituatie. Waarin een man aan de ene kant van de straat loopt en aan de andere kant van de straat loopt een jongere vrouw in de zelfde richting. Verderop in de straat wordt de vrouw lastig gevallen door een soldaat van een bezettende macht. Wat doet de man, loopt hij door alsof zijn neus bloed? Of probeert hij de vrouw te helpen waarbij hij zelf of de soldaat de dood vindt. In welk geval is hij dan ethisch onschuldig, of is hij altijd schuldig? En gezien vanuit welk perspectief?

Maar ondertussen moeten we, zoals Fulco van Hulst stelt, vooral het leven blijven omarmen en vieren. Zowel de mijne als van de ander en is dat uiteindelijk misschien het antwoord op het geweld en de dood waarmee we worden geconfronteerd: dat we het leven en elkaar liefhebben.

*Hein Bergman*

(Mocht het artikel van Fulco van Hulst niet meer op de doopsgezinde website staan, laat het mij dan even weten. (h.bergman@xs4all.nl)

## **BETS VAN GENDT – VAN DEN HONERT**

Hilversum \* 4 juli 1923

Emmeloord † 17 maart 2022

Vele jaren is zij secretaris geweest van de Ver. Van Vrijzinnige Hervormden in de Noordoostpolder. En ook gestimuleerd dat er tussen de Doopsgezinden en de VVH samen werd gewerkt. Te denken valt aan het gezamenlijk houden van lezingen en kerkdiensten. Maar ook toen de afdeling in de NOP te klein werd om uit eigen gelederen nieuwe bestuursleden te rekruteren, stond ze open voor een fusie met de VVH afdeling in Kampen. Durven kijken over de eigen grenzen was wat ik in haar bewonderde. Maar ook haar open mind naar anderen toe en deze zoveel mogelijk in hun waarde laten.

*Hein Bergman*

## **LEGE HANDEN.**

Wat kunnen lege handen?

Je kan ze uitsteken naar iemand. Je kan er een brief mee schrijven. Er een deur mee openzetten. Je kan ze ineens slaan. Ze uit de mouwen steken, tot vuisten ballen, ze vouwen. Er een offer mee brengen. Er iemand mee zegenen.

We kunnen elkaar ermee vasthouden.

*Best veel nog*

23 april

### **SINT JORIS: DRAKENDODER**

Sint Joris is vooral bekend geworden als de drakendoder en hij wordt dan ook steevast met een draak onder zijn voeten afgebeeld. De legenden over hem zijn talrijk en tegenstrijdig. Sommigen zeggen zelfs dat hij nooit heeft bestaan. Maar in de harten van vele gelovigen bestaat Joris in elk geval wel want wie wil er niet zijn eigen demonen temmen? Joris werd volgens de overlevering in het Midden Oosten geboren aan het eind van de derde eeuw. Hij werd officier in het leger van de Romeinse keizer. Joris weigerde deel te nemen aan de vervolgingen van de Christenen en maakte bekend zelf Christen te zijn. Daarop kreeg hij de doodstraf maar dat lukte zomaar niet. Joris overleefde tweesnijdende zwaarden, kokende olie en een gifbeker. Onthoofding maakte uiteindelijk een einde aan zijn leven. Sint Joris is de patroon van Engeland, Amersfoort, Ridderkerk en Terborg. Bovendien is hij de schutspatroon van de scouting, militairen, zadelmakers en ruiters.

### **MUZIKALE TOELICHTING MATTHEÛSPASSION**

Met medewerking van: Hendrik Snel en Janolda Hogendorf

Datum: **9 april 2022, 19.30 uur**

Plaats: 't Lam, Breestraat 2, te Blokzijl,

Contactpersoon pers/informatie:

Andries Bakker, bakk1979@planet.nl 06 2009 0392

Op 9 april zullen Hendrik Snel en Janolda Hogendorf in de doopsgezinde kerk 't Lam, aan de Breestraat 2 in Blokzijl, te gast zijn met een interactieve toelichting op de Mattheuspassion. Met piano en dwarsfluit worden verschillende hoogtepunten uit de Mattheuspassion verzorgd. Over deze compositie van Johann Sebastiaan Bach, uit 1729, valt veel te vertellen. Wat heeft Bach met bepaalde muzieknnotaties bedoeld? Hoe bracht hij tekst en muziek bij elkaar? Waarom liet hij het "Herr, bin ich's?" elf keer zingen? Ook de getallensymboliek komt aan bod. Verder zal men uitgenodigd worden om een aantal koralen mee te zingen. Hendrik Snel, organist van de grote kerk in Meppel, speelt piano en Janolda Hogendorf dwarsfluit. Na deze avond zal men bewuster naar een uitvoering van de Mattheuspassion gaan luisteren om er nog intenser van te kunnen genieten. De avond, in het sfeervolle kerkje 't Lam, begint om 19.30 uur, is gratis en zal een uur duren. Voor- en achteraf staat de koffie klaar!

### De letter Wav



De letter Wav is de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet. De getalswaarde van de Wav is zes. Vaak vertonen de vorm en de naam een zekere overeenkomst. Dat is ook het geval bij de letter Wav, want die naam betekent (verbindings)haak. De vorm van de Wav heeft veel weg van een haak. In de Hebreeuwse taal vormt de Wav het voegwoordje 'en'. Vaak begint een verhaal in de bijbel met het woordje 'en', bijvoorbeeld bij de woorden 'en het geschiedde'. De Wav zegt dan: onze geschiedenis komt niet uit de lucht vallen. Ze is verbonden, altijd, met Gods geschiedenis.

In een van de mystieke tradities staat de Wav voor de mens. De mens vormt de verbinding tussen de spirituele en de materiële werkelijkheid. De mens wordt naar het verhaal van Genesis 1 op de zesde dag geschapen. Vandaar dat het getal zes en de mens met elkaar in verbinding staan. Door het bewustzijn, het kostbaarste geschenk van de Eeuwige aan de mens, is de mens in staat om 'hemel en aarde' met elkaar te verbinden. Je zou dat de opdracht van de mens kunnen noemen. Daar is zij of hij op aangelegd.



## UITNODIGING

De kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder nodigt u van harte uit voor de dienst van bevestiging en intrede van

### **Zr. Jolanda A. Molenaar**

De dienst wordt gehouden op zondag 24 april 2022, aanvang 14.30 uur, in de kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder in Emmeloord.

De dienst wordt geleid door ds. Gerke van Hiele, dienstdoende predikant van de Doopsgezinde Ring Zwolle. Aan de handoplegging doen ook mee haar mentor, ds. Harcourt Klinefelter, emeritus predikant te Steenwijk, alsmede haar collega ds. Wielie Elhorst, predikant in dienst van de PKN en LHBT-predikant namens de Protestantse Kerk Amsterdam.

Na de dienst wordt er vanaf circa 15.45 uur een receptie gehouden. Zou u zr. Jolanda Molenaar toe willen spreken, dan is daar op dat moment gelegenheid voor. Ook is er dan gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje nader met onze nieuwe voorgangster kennis te maken.

Graag tot ziens op 24 april 2021.

Namens het Klein Beraad,  
Gerrit Heeringa, voorzitter.

## AANMELDING

In verband met de catering is het belangrijk dat u zich aanmeldt. Graag horen we uiterlijk 13 april of u komt. U kunt zich opgeven dan wel afmelden bij de ceremoniemeester via het mailadres [gerrit@famheeringa.com](mailto:gerrit@famheeringa.com) (tel. 06 – 51 61 52 91). Sprekers kunnen bij aanmelding hun wens daartoe kenbaar maken, met de opmerking erbij dat wij hopen dat u in uw bijdrage rekening houdt met de informele setting en de beperkte tijd.

Als u komt, wilt u dan aangeven met hoeveel personen?

Het adres van de kerk is De Smeden 2b, 8301 XH Emmeloord. De kerkzaal is open vanaf 14.00 uur.

Het adres van Jolanda Molenaar blijft Willem Lodewijkhof 24, 8332 GC Steenwijk, e-mail [jolanda.molenaar@planet.nl](mailto:jolanda.molenaar@planet.nl), telefoon 06 – 29 028 272.

De dienst zal ook gestreamd worden via [www.gestreamd.nl](http://www.gestreamd.nl)

