



VANUIT DE MEIJERIJ

Toen ik onlangs een preek in het Gronings aan het voorbereiden was, ontdekte ik een, voor mij, nieuw woord: aigenikkereghaid; in het Nederlands eigenikkerigheid. Eigen-ik-kerigheid! Dat woord heb ik omarmd als synoniem voor egoïsme en egocentrisme, omdat het precies zegt wat het is en voor iedereen te begrijpen: het gaat om mij! En is dat niet waar we tegenwoordig zo vaak tegenaanlopen en zoveel van zien? Of zou het zo zijn, dat we er meer last van hebben naarmate we ouder worden? U/jij mag het zelf invullen. Ik ervaar veel eigenikkerigheid: op de weg, in de winkel. Misschien ook maakt opgroeien in welvaart mensen vanzelf eigenikkerig. Gelukkig kom ik ook vaak het tegendeel tegen.

Helaas merken we ook in kerkelijke gemeentes soms de gevolgen van eigenikkerigheid. Wat dat betreft is het best bijzonder, dat doopsgezinden een eigen geloofsbelijdenis schrijven en als persoon worden aangesproken(en niet als gemeente) aan het begin van de dienst of de vermaning, maar tegelijkertijd de gemeente en haar gemeenschap heel belangrijk vinden.

In een roman over Amish kwam ik het volgende tegen:

Wat is de eerste regel van het Onze Vader?

'Onze Vader die in de hemel zijt.'

Wil je het eerste woord herhalen?

'Onze'

Er zijn veel mensen die in God geloven, maar vaak zien ze dat als iets wat ze alleen moeten doen. Ze beschouwen het als iets tussen hen en God. Jezus

herinnert ons aan het gemeenschappelijke in dit voorbeeldgebed. Het is onze God.

Doorgaans het ik niet zoveel met dat Amish-geloof, hoewel de Amish net als Doopsgezinden onder het Mennonite-werelddak vallen, maar dit sprak me wel heel erg aan.

We realiseren ons dat niet altijd en dat hoeft ook niet, maar het zou iets toevoegen als we ons zo nu en dan realiseren, dat de God waarin wijzelf geloven ook de God van de ander is, hoewel die ander er soms zo anders mee omgaat, dat het een andere 'God' lijkt te zijn.

Bovendien herinnert dat woord 'Onze' ons eraan, dat niet 'ik' centraal staat, maar dat het gaat om 'WIJ'. Dat is het tegenovergestelde van Eigen-ik-kerigheid. Er is veel religieus besef en spiritualiteit, maar veel mensen denken dat ze zonder de gemeenschap hun geloof wnekeel kunnen beleven. In mijn ogen is dat een misvatting. In de Bijbel gaat het altijd over samen, over gemeenschap en 'Onze'. Jezus trok met zijn leerlingen door het land. Ja, Hij ging weleens allen de berg op om te bidden, maar daalde altijd weer af naar de gemeenschap.

Als de kerk een gemeenschap is van leerlingen van Jezus Christus dan is dat niet vrijblijvend, maar tegelijk willen we ruimte voor de individuele gelovige, om te beginnen voor onszelf. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dat is een interessante vraag om over na te denken. Mensen in de huidige marktgeoriënteerde maatschappij willen tegelijkertijd twee zaken die niet samengaan: eigen identiteit en gemeenschap. Hoe kunnen we daar als gemeente mee omgaan?

Wie alleen loopt
raakt de weg kwijt.

Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.

Eén hand alleen kan geen touw
om een bundel knopen.

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.

Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen.

Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.

Wie allen loopt gaat gebukt onder haar last.

Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet.

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.

ze heeft maar twee voeten,

ze heeft maar twee armen.

ze heeft maar twee ogen.

Maar in de gemeenschap

heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen. (Patrice Kayo uit Kameroen)

met zusterlijke groet,
Graddie Meijer

ADRESSEN: KERKGEBOUW: SMEDEN 2B, 8301 XH TE EMMELOORD

Voorganger:

Ds. G.E.G. Meijer, Munt 98, 8446 AL Heerenveen.

Telefoon: 0513-880715, mobiel: 06-47134779

E-mail: gegmeijer@doopsgezind.nl

Voorzitter: Br. B. van Berkum, Concourslaan 88, 8252 GK Dronten

Telefoon : 0321 - 334663

Nieuw E-mail : bobvanberkum@gmail.com

Secretaris (postadres): Br. J. Kuipers, Klaverhof 8, 8308 AV Nagele.

Telefoon: 06-48022386

E-mail: jan.a.kuipers@gmail.com

Penningmeester

Zr. S. Heeringa – de Hoop, Aambeeld 11, 8307 ED Ens.

Telefoon: 0527-251999

E-mail: sietske@famheeringa.com

Lid: Zr. B. Yntema-Van der Heijden, Diemenstraat 68, 8304 ED Emmeloord.

Telefoon: 0527-699270

E-mail adres: barbera.yntema@gmail.com

Lid: Zr. E. Slingerland-Veen, J. van Dieststraat 84, 8325 GN Vollenhove

Telefoon: 0527-243130

E-mail adres: sling238@telfort.nl

Website gemeente: www.dg-nop.nl

Website Ring Zwolle: www.dg-ringzwolle.nl

N.B.: Het postadres van de gemeente is het adres van de secretaris!
Geen post naar het kerkgebouw a.u.b.

Bankrekening:

Rabobank DG Gemeente NOP:

IBAN: NL48 RABO 0386 5679 56



Redactie adres Beiaard:

Br. Hein Bergman tel. 06 – 55 18 73 46

e-mail adres: h.bergman@xs4all.nl

en

Zr. Ineke Slingerland-Veen tel. 0527-243130

e-mail adres: sling238@telfort.nl

Kopij inleveren: derde week maart/mei/augustus/november

Van de redactie.

De redactie verzoekt u de kopie voor de Beiaard zowel naar Hein Bergman als naar Ineke Slingerland te sturen. Alvast hartelijk dank.

VANUIT DE KERKENRAAD

Beste broeders en zusters,

We kunnen terugkijken op een actieve periode. Zie ook het jaarverslag.

Na de dienst van 24 februari die geleid werd door ds. Jan Kuipers was er een ledenvergadering met als enige onderwerp het Avondmaal. Dit punt komt ook aan de orde op de ledenvergadering van 11 april. Op deze vergadering komen ook de financiën aan de orde. Dit jaar kunnen we gelukkig redelijk rondkomen dankzij subsidies. Een van de dingen die ook aan de orde komen, is de opvolging van zr. Ineke Slingerland en br. Bob van Berkum. Tot op heden is de opvolging nog niet geregeld. Graag wil ik iedereen oproepen hierover na te denken en zich verantwoordelijk te weten.

Op 18 april, Witte Donderdag, vieren we het Avondmaal. De dienst begint om 19.30 uur en wordt geleid door ds. Graddie Meijer. Op 21 april hebben we een paasdienst waarin ds. Jan Kuiper zal voorgaan. Uiteraard beginnen we weer met een paasontbijt. U kunt zich hiervoor opgeven bij de kerkenraad.

Dit is voorlopig de laatste keer dat ik iets namens de kerkenraad schrijf. Ik kan nu alleen schrijven dat ik met plezier in de kerkenraad heb gezeten. Ik dank alle leden van de kerkenraad voor de samenwerking. Allen dank voor het vertrouwen dat u in mij heeft gegeven. Als laatste wens ik U een goed voorjaar toe.

Met een broederlijke groet, mede namens de kerkenraad,
Bob van Berkum, voorzitter

GEMEENTEACTIVITEITEN

Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

- 7 april da. Coot Winkler Prins 038-4655638
18 april da. Graddie Meijer Witte donderdag
21 april ds. Jan Kuipers
5 mei da. Graddie Meijer
19 mei zr. Tineke de Vries 06-25363195
2 juni valt uit
9 juni zr. Jantine Brouwer Huisman
23 juni Buitendag Gezamenlijk met de Ring in Appelscha
30 juni Gezamenlijke dienst met VVH Kampen en Dg-Steenwijk bij ons.
Anneke van der Velde preekt
- 14 juli zr. Jolanda Molenaar
28 juli nog onbekend

WEL EN WEE

Sietske Heeringa kan voorlopig niet komen.
Ze heeft de laatste tijd veel op haar bord gekregen en heeft rust nodig.
Wij wensen haar veel geduld en sterkte toe.

Tijdens een extra leden vertoeving na de dienst van 24/3 hebben we na gedacht over de viering van het Avondmaal .

Op de jaar vergadering praten we daar verder over.

De culturele avond op 14/3 was heel gezellig, goed verzorgd en het programma heel gevarieerd.

Hulde aan de feest commissie !

Mededeling: Cor Eldering is verhuisd naar Zwolle.

Verjaardagen

April

24/4 ; Zr Stienstra

Mei

2/5; Zr Munneke

19/4; Br van Berkum

30^e jaargang

24/4; Zr Schat

Allen een gezellige verjaardag gewenst namens het pastoraal team
Barbera Yntema.

VAN DE PENNINGMEESTER

Tijdens de jaarvergadering krijgt u het financiële verslag over het boekjaar 2018. Zonder hulp van een aantal fondsen uit de Doopsgezinde Broederschap lukt het ons niet om financieel rond te komen. Ook voor 2019 heb ik weer steun aangevraagd bij deze fondsen en deels toezeggingen gekregen.

Daarnaast is het belangrijk, dat wij als leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder ook onze eigen financiële verantwoordelijkheid blijven nemen. De eerste bijdragen voor 2019 staan alweer op onze bankrekening. Alvast hartelijk dank daarvoor!

Opbrengrst collectes eigen gemeente december, januari, februari

EUR 339,50

Extra collecte (Advent viering) voor het Theehuis in Emmeloord

EUR 71,40

Namens de kerkenraad,

Sietske Heeringa (☎ 06-22997827)

VERSLAG VAN DE VOORZITTER 2018

Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van drie prominente leden van onze gemeente, namelijk van zr. Wester, br. De Jonge en zr. De Groot. Hun inbreng in de gemeente in het verleden en het heden was groot. Deze inbreng werd en wordt nu nog steeds zeer gewaardeerd. Op deze plek wens ik namens de kerkenraad de families sterkte toe om het verlies te dragen.

Het voorbije jaar zijn er activiteiten geweest waarop we met tevredenheid kunnen terugzien. Allereerst was er de buitendag op Schokland waar we in het kerkje onze dienst konden houden. In het restaurant hebben we koffie gedronken, waarna we een rondwandeling op het eiland hebben gemaakt. De buitendag werd met een lunch afgesloten bij zr. Hoogendoorn en br. Van Berkum in Dronten. De jeugd heeft een eigen programma gehad. Verder was de culturele

avond weer voortreffelijk georganiseerd door de activiteitencommissie. Het paasontbijt werd weer goed bezocht. Zr. Tholen ging in deze dienst voor. De commissie Wel en Wee probeert steeds weer alle leden, vrienden en belangstellenden eenmaal per jaar te bezoeken. Gelukkig zijn de zieken in onze gemeente weer hersteld of herstellende. Wij wensen hen beterschap. Tenslotte was er een lezing door zr. A. Klinefelter over de vluchtelingensituatie op het eiland Lesbos. Helaas viel de belangstelling voor de lezing wat tegen. De diensten in de zomerperiode worden meestal wat minder bezocht. Daarom was de kerkenraad op het idee gekomen dat we misschien beter bij buurgemeenten een dienst konden bijwonen. Bij de DG Steenwijk werd de dienst bezocht. Ook was er een alternatieve dienst die zeer geslaagd was. De adventsviering was een mooie middag met een voortreffelijk stampotbuffet. De reguliere diensten worden gemiddeld bezocht door zo'n 12 tot 15 mensen. Br Van der Vijg heeft als lid van de commissie Beheer de tafel in onze kerk prachtig gerenoveerd.

De samenwerking in de Ring onder leiding van zr. T. de Vries heeft weer geleid tot een nieuwe brochure over de activiteiten van de gemeenten binnen de Ring. De Ringvergaderingen werden bijgewoond door zr. Yntema. Als afgevaardigde voor de BV-vergadering heeft zr. Hoogendoorn met de andere afgevaardigden uit de Ring nauw contact. Dit contact is noodzakelijk omdat er vanuit de ADS voorstellen tot een andere structuur van de ADS en de Broederschap komen, waarbij de positie van de autonome gemeenten en de Ring nogal in het geding is. De samenwerking met de DG Blokzijl gaat niet zo snel als we gehoopt hebben, maar bij beide partijen is men positief. Er is regelmatig contact.

Helaas moeten we melden dat de vernieuwing van de kerkenraad niet helemaal goed verloopt. Zr. Slingerland en br. Van Berkum zijn aftredend, maar op dit moment hebben we nog geen nieuwe kandidaten. Wellicht moeten we in de jaarvergadering ons beraden op een nieuwe structuur voor de kerkenraad. Ten slotte wil ik iedereen namens de kerkenraad heel hartelijk danken voor zijn inzet afgelopen jaar. Het blijkt dat iedereen zijn beste beentje wil voorzetten in het belang van onze gemeente.

Namens de kerkenraad,
Bob van Berkum

VERSLAG VAN DE BEHEERS COMMISSIE KERKELIJK JAAR 2018-2019

Dit jaar werd de beheers commissie geconfronteerd met het overlijden van haar voorzitter broeder Popko de Jonge.

Ik weet niet hoeveel jaren Popko zich heeft ingezet voor deze commissie maar dat zijn er vele. Gelukkig heeft hij altijd met ons, Marco van der Vijgh en ondergetekende, de zaken die er speelden accuraat gedeeld. Desalniettemin gaan wij zijn kundigheid en ervaring zeker missen.

In oktober hebben Marco en ik een overleg gehad met onze huisbaas het CGK. Ik moet zeggen een zoals altijd een prettig overleg met begrip over en weer. Hele heftige zaken spelen er niet zozeer maar een paar zaken die de aandacht hebben moeten nog afgewerkt worden. Te denken valt dan aan de lekkage in de entree. Gewerkt wordt aan een extra kast in de “consistorie” waarin onze archiefstukken kunnen worden bewaard en een invalide plaats zou erg wenselijk zijn. Er ligt inmiddels een plan bij de kerkenraad om onze geluidsinstallatie te vervangen of te repareren en om eventueel een videoscherm te plaatsen. Dit zal eerst in de ledenvergadering moeten worden besproken.

Marco van der Vijgh heeft een prachtig bewerkt blad op onze avondmaaltafel gemaakt en is bezig met een nieuwe “preekstoel”. Marco bedankt hiervoor.

Marco & Gerrit

Verslag gespreksgroep

Dit jaar hebben we uitbreiding gekregen in de gespreksgroep. Vanuit onze eigen gemeente is er belangstelling en we hebben een nieuw lid, Margreet de Vries. Verder is er belangstelling vanuit de DG Blokzijl voor de gespreksgroep. Uiteraard is dit verheugend nieuws, omdat we vorig jaar ons zorgen maakten over de grootte van de gespreksgroep. We zijn een drietal avonden bezig geweest met de EO-serie “Hoe weet je dat?”, waarin aan de hand van verschillende uitspraken van diverse deskundigen ons interessante vragen werden voorgelegd. Het is ook voor anderen de moeite waard deze serie nog eens terug te kijken. Vervolgens bespreken we nu een aantal hoofdstukken van een boek van de theoloog Alain Verheij. Ds. Jan Kuipers brengt ons de benodigde theologische bagage. Kortom, we hebben een goed jaar.

Namens de gespreksgroep, Karen Hoogendoorn

**AGENDA JAARVERGADERING VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE NOP OP
DONDERDAG 11 APRIL 2019 IN DE VERMANING TE EMMELOORD.
AANVANG HALF ACHT.**

1. Opening

2. Notulen

Jaarvergadering 4 april 2018

3. Vaststellen agenda.

4. Ingekomen stukken.

5. Jaarverslagen.

- a. Kerkenraad
- b. Predikant
- c. Gespreksgroep
- d. Beheer commissie
- e. Raad van Kerken
- f. Activiteitencommissie

6. Financieel verslag 2018 en begroting 2019

De stukken worden ter vergadering uitgereikt. Bespreking huidige stand van zaken.

7. Kascommissie.

De Kascommissie bestaat uit Rens Waiboer en Hein Bergman.

8. Aftreden kerkenraadsleden en verkiezing nieuwe.

Aftredend en NIET-herkiesbaar; Br. B. van Berkum en zr. I. Slingerland
Kandidaten kunnen zich een week vooraf melden bij de secretaris br. Jan Kuipers.

9. Verkiezing nieuw lid kascommissie.

10. Pauze

11. Bezinning over de toekomst van het avondmaal.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN COMMISSIE KERKELIJK JAAR 2018-2019

Onze enthousiaste commissie bestaat uit een drietal leden, te weten Gerda Munneke, Ineke Slingerland en ondergetekende.

Onze doelstelling, opdracht van de kerkenraad, is om een aantal keren per jaar activiteiten te organiseren.

In het afgelopen jaar hadden we een culturele avond, adventsviering met een maaltijd en een lezing van Annelies Klinefelter. Uiteraard zijn hierover de meningen verdeeld maar wij (de commissie) vonden het stuk voor stuk

geslaagde activiteiten. Wat zeker nog beter zou kunnen is de opkomst van zowel de eigen leden, vrienden en belangstellenden als ook de bezoekersaantallen van "buiten". Wij hebben echter alle vertrouwen dat de opkomst in de komende jaren (explosief) zal stijgen.



Als u dit leest hebben we op 14 maart a.s. onze culturele avond gehad. Op het moment dat ik dit stukje schrijf denk ik dat deze avond zeker de moeite waard zal zijn. "Onze" Barbera Yntema komt met een grote (twintig artiesten maar liefst) groep, na uren repeteren een daverende voorstelling geven! Verder is er cabaret, zang. Er wordt voorgelezen uit eigen werk (Henny) en er is een pianoconcert van br. Cees te verwachten. Al met al belooft het een gevarieerde, boeiende avond te worden.

Gezien alle positieve reacties, komt er ook dit jaar een adventsviering met een maaltijd. Dat gegeven wil ik u niet onthouden. De verdere activiteiten, tja daar gaan wij u mee verrassen.

Gerda, Ineke en Gerrit

Notulen jaarvergadering Doopsgezinde Gemeente NOP woensdag 4 april 2018

Aanwezig; zr. Meijer, br. de Jonge, br. Bergman, zr. De Jonge, br. Bruin, zr. Munneke, br. Vijgh, zr. Hoogendoorn, zr. Talsma, zr. Slingerland, zr. Yntema, br. Kuipers (notulist), br. Van Berkum (voorzitter), zr. Eikelenboom
Afwezig met kennisgeving;; zr. Koorstra, zr .J. Mulder, zr. Gerritzen, br. Heeringa, zr. Heeringa, br. Waiboer

1. Opening

Zr. Meijer leest een tekst voor over de betekenis van het avondmaal met hierbij de aanvulling van br. Bruin. Gevolgd door het zingen van lied 275 uit het liedboek.

2. Notulen en n.a.v. de notulen

Aan de orde komen de notulen van de jaarvergadering 5 april 2017. Deze zijn goedgekeurd.

De reiskostenvergoeding in de broederschap is 35 cent per kilometer. De vorige vergadering werd opgemerkt dat dat erg hoog is. Men informeert hierna bij de ADS.

3. Ingekomen stukken (geen)

4. Jaarverslagen

- a. Kerkenraad (vermeld in de Beiaard lente 2018)
- b. Predikant. Zr. Meijer deelt haar jaarverslag uit. Zr. Hoogendoorn las dat er telefonisch spreekuur is. Ze vraagt of dat in de Beiaard vermeld kan worden. Zr. Hoogendoorn meldt dat ze geen fan is van de Bijbel in gewone taal. Liefst heeft ze afwisseling.
- c. Jeugdgroep(zie Beiaard)
- d. Gespreksgroep (zie Beiaard)
- e. Beheers commissie (zie Beiaard)

5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018

De stukken worden ter vergadering uitgereikt.

Bespreking huidige stand van zaken.

In verband met de afwezigheid van Zr. Heeringa licht Br. Van Berkum het resultaat van 2017 toe. Br. Bruin merkt op dat de telling van de renteloze lezing van het Mennofonds niet klopt met de stand van het kapitaal. De aanstelling van de predikant is in de toekomst 20%.

De Inkomsten zijn meer dan begroot. **Kerkdiensten;** Geld wordt bespaard door in de zomer andere alternatieve bijeenkomsten te houden Dan hebben we minder predikanten nodig. Ook zijn we opgehouden met het organiseren van

Friese diensten. Zr. Hoogendoorn vraagt zich af of het mogelijk is om ook gedurende rest van jaar te besparen door meer lekenpredikers uit eigen kring te vragen. De kosten voor het inhuren van een organist zijn een stuk hoger vanwege ziekte van Br. Van Hes. **Beiaard**; Zr. Hoogendoorn merkt op dat Beiaard tegenwoordig beter gedrukt is. Zr. Munneke vraagt zich af of Beiaard digitaal verstuurd kan worden of in elk geval op de website gezet kan worden. Br. De Jonge zal een lijstje maken van gemeenten en lezers van buiten de gemeente, die de Beiaard digitaal verstuurd kunnen krijgen.

Activiteiten; Voorstel is om het bedrag dat je als collecte binnenkrijgt bij een activiteit dit apart bij het financiële jaarverslag te laten terugkomen, zodat wij ook inkomsten kunnen laten zien.

6. Kascommissie

De Kascommissie bestaat uit Br. de Jonge en Br. Waiboer. De commissie heeft alle saldi gecontroleerd en goed bevonden. **Verkiezing nieuw lid kascommissie**; Br. Bergman is in de kascommissie gekozen. Br. De Jonge treedt af en Br. Waiboer blijft aan.

7. Aftreden kerkenraadsleden en verkiezing nieuwe

Aftredend en herkiesbaar; Zr. Yntema

Zr. Yntema is opnieuw gekozen. Ze wordt bedankt voor het werk tot en nu toe en wensen haar een plezierige voortzetting van haar kerkenraadswerk.

8. Pauze

9. Bezinning over de toekomst van de gemeente

Op de inhoudelijke ledenvergadering vorig jaar en op een bezinningsavond van de kerkenraad is over de nabije toekomst van de gemeente gediscussieerd. Een aantal dingen zaken is op papier gezet. Dat heeft geresulteerd in het volgende stuk, aangevuld met opmerkingen en vragen tijdens deze vergadering.

a. De Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder blijft een zelfstandige gemeente.

b. Samenwerking binnen de Ring

- Website van de Ring actief bekijken en meenemen in de afkondigingen (www.dg-ringzwolle.nl)

- Ringactiviteiten zoveel mogelijk in onze eigen kerkelijke agenda inpassen. (Broederschapdag, Worldfellowshipday, etc)

- Samenwerking met Blokzijl verder onder zoeken. Starten met de gespreksgroep en een activiteit met een gezamenlijke maaltijd.

- Het activiteitenprogramma van de Ring in de Beiaard zetten.

- In de zomerperiode vanuit de DG-NOP diensten van Ringgemeenten bezoeken.

- Aansluiten bij Ringactiviteiten voor de jeugd.

d. De gemeente

- Energie steken in mensen, die afhaken. Hoe gaan we afhakers tegemoet treden. Zr. Munneke wil de kerkenraad hierbij assisteren en met mensen gesprek gaan. Zr. Hoogendoorn geeft aan dat het geen gemeenschap in de gemeenschap moet worden. Br. De Jonge vindt het primair een taak van kerkenraad, maar het staat iedereen vrij om met mensen in gesprek te gaan. De kerkenraad buigt zich hier over en stemt af met zr. Munneke.
- Regelmatig aanwezig zijn bij georganiseerde activiteiten. Wel of niet afmelden ? Dit naar eigen inzicht.

e. Vernieuwing kerkdiensten (Verder gaan met de vernieuwing van onze kerkdiensten)

- Meer nadruk bij de start van de dienst voor persoonlijke mededelingen.
- Meer ruimte voor extra dingen in diensten. Muziek etc.
- Open ruimte verder uitbouwen.
- Zr. Stienstra vraagt meer aandacht voor meer eigentijds taalgebruik. Dit hangt sterk van de gastprediker af.
- In de zomer diensten vullen met eigen kracht, diensten in de Ring bezoeken of samen koffiedrinken. Over de vorm wordt nog nagedacht.
- Zr. Munneke pleit voor meer spontaniteit.

10. Rondvraag

- Br. Van der Vijgh vraagt wanneer de piano opgeknapt kan worden. Op zondag 18 mei is piano weer nodig voor een kerkdienst.
- Zr. Hoogendoorn heeft tijdens een kerkdienst elders in het land een herdenkingsboom gezien van overledenen. Ze vraagt zich af of wij ook zoiets kunnen doen.
- Zr. Hoogendoorn vraagt zich af of het avondmaal niet op andere dag kan. De kerkenraad beraadt zich hierover.
- Zr. Stienstra vraagt aandacht voor het Open podium op 2 juni in de Doopsgezinde Gemeente in Zwolle.
- Vraag of hier ook een bijbelgroep opgezet kan worden.
- Br. Bergman vraagt zich af in hoeverre wel al met de privacy wet bezig zijn geweest.
- Zr. De Jonge merkt op dat in de Polderkrant ook moet staan dat er geen dienst is.
- De suggestie wordt gedaan om br. Klinefelter uit te nodigen en documentaire over hem te laten zien.
- Br. De Jonge wil graag informatie over de BV in de Beiaard zien.

11. Sluiting met het zingen van Lied 992

GODS SCHEPSELEN

Beste mensen:

Met het onderstaande stukje wil ik de rubriek GODS SCHEPSELEN openen. Een rubriek waarin in iedereen iets kwijt kan over wat hij of zij beleefd heeft, over iets wat hem of haar na aan het hart ligt, over een hobby enz.

Het maakt niet uit of het een klein of wat langer stukje is.

Ik hoop dat er elke keer van iemand anders iets te lezen is. Immers: Gods Schepselen, dat zijn we toch allemaal?!

Het was 30 december. De hele dag viel er al een druilerige, motterige regen uit de grijze hemel.

Op de begraafplaats, waar mijn moeder afgelopen juni is begraven, hing sinds een paar dagen een uitnodiging op het raam van het theehuis, voor een lichtjesavond om, op en bij de graven.

Mijn vader, Jan en ik besloten er heen te gaan met een lantaarntje en een dikke kaars, die wel 24 uur zou branden. Maar het regende en het hield maar niet op. Tóch maar gegaan. Met de auto met daarin de rolstoel van mijn vader reden we er naar toe.

We stelden er ons weinig van voor, want het regende.

Eenmaal aangekomen, wisten we niet wat we zagen: auto's 2 rijen dik langs de kant van de weg en een overvolle parkeerplaats.

Op het kerkhof werden we compleet verrast door al die fakkels langs de paden, mensen die liepen met lichtjes en een bomvol theehuis.

Op één graf stonden wel 10 lichtjes. Dat ga ik de volgende keer ook doen!

We zetten ons lantaarntje op mama's graf en staken de kaars aan. We dachten even aan onze moeder: mijn vader, Jan en ik.

We zeiden tegen elkaar, hoe mooi ze dit gevonden zou hebben.

En wat fijn, dat al die overleden mensen niet zijn vergeten, ondanks de regen.

Henny Stienstra

(redactie: Wie durft volgen ?)

KERKDIENTEN IN BLOKZIJL

Cantatedienst in Grote Kerk Blokzijl

In samenwerking met PKN Blokzijl.

Voorganger is ds. Andries Bakker.

Tijdstip: zo maart 31 15:30

Dienst, Avondmaal

Ds. Andries Bakker

Tijdstip: do april 18 19:30

Dienst

Zr. Bertha Groen-Mol

Tijdstip: zo mei 12 10:15

Dienst, Pinksteren

Ds. Andries Bakker

Tijdstip: zo juni 9 10:15

NOORDERLAND, VOORBIJ DE HORIZON regionale buitendag op zondag 23 juni 2019

Een dag vol bezinning, inspiratie en ontmoeting op zondag 23 juni 2019.

Doopsgezinden uit de vier noordelijke provincies organiseren dan voor de allereerste keer samen een buitendag.

Een beetje anders dan anders, dat is waar, want als locatie is gekozen voor recreatiepark 'de Roggeberg' in Appelscha. Feestelijk, deels in de open lucht, en met veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Het thema voor deze dag is 'Noorderland, voorbij de horizon'. Het is het denkbeeldige land waar doopsgezinden uit Noord-Nederland samen naar onderweg zijn. We vieren dat we met elkaar op weg zijn naar een hoopvolle toekomst. Hoe dat er uit gaat zien weten we niet. Wel dat we samen onderweg zullen zijn, op avontuur. En misschien zien we iets van toekomst al dagen!

Voor wie?

Georganiseerd door doopsgezinde gemeenten. Voor gezinnen. Voor grootouders en kleinkinderen. En voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof, zich betrokken voelt bij een geloofsgemeenschap en op zoek is naar inspiratie en een unieke ervaring van samen gemeente-zijn. En iedereen kan meedoen, van de jonge spring-in-het-veld tot rollator-gedreven senioren. En alles daar tussen in. We hebben elkaar immers nodig: voor de verhalen, voor het gedeelde verlangen. We

hebben elkaar immers nodig: voor de verhalen, voor het gedeelde verlangen, voor hoop.

Wat?

Een dag vol inspiratie. De dag vangt aan met een warm welkom en het begin van samen vieren en zingen. Aansluitend zijn er workshops voor denkers, doeners, dromers, praters, wandelaars en creatievelingen. Of om te genieten van even nietsdoen. Kortom, voor mensen die het leuk vinden zich onder te dompelen in allerlei inspiratiemomenten, bijzondere gesprekken en ontmoetingen. Of juist stilte en rust zoeken om geestelijk even uit te waaien. Het is er allemaal. Maar ook voor kinderen en jongeren is er van alles te beleven. Na het uitgebreide lunchbuffet oefenen we onder deskundige begeleiding een aantal liederen en sluiten af met een inspirerende viering. Het wordt een prachtige dag!

N.B. Op 'de Roggeberg' is ook ruimte om te kamperen. Dus wie wil kan al een dagje eerder komen en er samen met anderen een geheel weekend van maken. Een eigen kampeerveldje staat ons ter beschikking! Kosten: ca. 10,00 p.p.p.n. Wilt u een dag eerder komen en kamperen met tent of caravan? Vraag dan even informatie op bij: Anco de Vries, tel.: 06 28 89 91 87, email: ancodevries@home.nl

Groningse en Drentse doopsgezinde Sociëteit
Friese doopsgezinde Sociëteit
Ring Zwolle van doopsgezinde gemeenten

Wanneer: zondag 23 juni 2019
Waar: Recreatiepark 'de Roggeberg' in Appelscha
Hoe laat: 10.00 uur Inloop, 11.30 uur aanvang.
Kosten: € 10,00 p.p. Kinderen € 5,00 p.p
Opgave en betaling via uw kerkenraad:
(geef a.u.b. ook uw dieetwensen door)

Informatie: Tineke de Vries
06 25 36 31 95
tdevriesdrent@gmail.com



Programma

10.00 tot 10.30 uur Inloop met koffie

10.30 tot 11.00 uur Welkom, zingen en vieren

11.00 tot 12.15 uur Workshops

12.30 tot 13.30 uur Lunch

13.30 tot 14.15 uur Samen zingen

14.15 tot 15.00 uur Afsluitende viering

Voorgangers: Roelof Akse, Geert Brüsewitz en Wiske Beuker

Workshops

Hand letteren — Moniek Rekker

Bezinnend Wandelen — Graddie Meier

De weg van de Comforters — Marjan Huisman

Visoenen voor u, spiritueel waarzeggen — Geert Brüsewitz

Doopsgezind, van blijvende waarde — Pieter Post en Jacob Kikkert

Speeddaten — Yvette Krol

Spiegelverhalen — Jehannes Regnerus

Schilderen voor kinderen en ouderen — Anne Marjan Bosma

Zingen — Caroline in 't Veld

Quilten — Jantiena de Vries-Durksz

Huisgemeenten — Sieb Kiestra

Kinder- en jongerenprogramma — Janneke Leerink



Enthousiaste zangers/zangeressen gezocht!

Op 2e Pinksterdag, 10 juni 2019, om 10.00 uur, organiseert de Raad van Kerken voor de 10^e keer een viering in de stijl van een Taizé-gebed in de H. Michaëlkerk te Emmeloord.

Een Taizé-gebed kenmerkt zich door liederen, lezingen en muziek, gemaakt in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). Jaarlijks komen vele duizenden jongeren naar deze plaats om zich te laten inspireren. In een Taizé-gebed zijn zingen, stilte, bezinning en doorgeven van het licht kernpunten.

De liederen zijn kort en bestaan meestal uit één of twee zinnen die meerdere malen worden herhaald. Hierdoor worden muziek en woorden verinnerlijkt en zingen de melodieën en teksten nog lang na in hoofd en hart. Door de herhaling worden de regels ook een gebed dat je met je meeneemt.

Voor de vocale ondersteuning zoeken we MANNEN en VROUWEN die het leuk vinden om samen een gelegenheidskoor te vormen (4 stemmig). Het koor wordt tijdens de viering begeleid door instrumentalisten uit de polder. De leiding is, evenals vorig jaar, in handen van Marian Sijsma.

De repetities vinden plaats op de volgende avonden: woensdag 24 april, 1 – 8 – 15 – 22 – 29 mei en 5 juni. Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.

Locatie repetities: in een zaal van kerkgebouw De Hoeksteen te Emmeloord en op 1 en 8 mei in de Nieuw Jeruzalemkerk.

Om je voor te bereiden krijg je de bladmuziek toegestuurd. Het oefenen van je eigen partij is mogelijk via de site van Taizé.

U bent allen van harte welkom om mee te doen!

We vertrouwen op een enthousiaste samenwerking!

Heb je belangstelling, meld je dan uiterlijk 8 april per e-mail aan bij Marian s.v.p. met vermelding van zangstem. mariansy@planet.nl



JAARTHEMA 2019 - 2020

Van waar komt mijn hulp

Het lied 'Geef mij nu je angst' stond ooit hoog in de top-40 en was het afgelopen seizoen ook een hit in de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Verkozen tot jaarthema 2018-2019 hielden we ons op

vele manieren bezig met angst. We kwamen erachter dat angst deel uitmaakt van het aardse bestaan. Niemand is graag bang. Niemand is graag kwetsbaar. Toch kunnen angst en kwetsbaarheid ook goede wegwijzers zijn naar een betere wereld. In onze moderne wereld is vooral veel aandacht voor 'sterk zijn', 'eigen kracht', en autonomie. Flink zijn is de norm, die ons van kinds af aan al is bijgebracht. En maatschappelijk gezien wordt er van ons verwacht dat we de verantwoordelijkheid voor onszelf moeten nemen. Het lijkt wel alsof het een groot goed is geworden als je geen hulp nodig hebt. Kwetsbaarheid lijkt vooral anderen te betreffen, met name zij die minder succesvol zijn in het leven, de gemarginaliseerden. Maar is kwetsbaarheid niet eigen aan ons mens-zijn? Dat brengt ons tot de vraag hoe wij met onze kwetsbaarheid omgaan. Voor anderen verbergen? Of moeten we ophouden om kwetsbaarheid als zwakte te zien? Door kwetsbaarheid te negeren worden mensen overschat, waardoor ze taken en verantwoordelijkheid krijgen die ze niet aan kunnen. Moeten wij niet juist de moed hebben om onze kwetsbaarheid aan anderen zichtbaar te maken en hen eventueel om hulp te vragen?

Kwetsbaarheid kan mensen ook verbinden. Dat roept bij ons de vraag op hoe wij zélf anderen, die aangeven aan de grenzen van hun eigen kunnen te zijn gekomen, behulpzaam kunnen zijn. Hulp geven heeft alles met medemenselijkheid te maken: wat kan ik er aan doen om een ander tot hulp te zijn? Hoe kan ik bijdragen aan een leefbare wereld voor ieder mens?

Psalm 121 reikt ons de woorden voor het jaarthema 2019 - 2020 aan. Deze psalm beschrijft een pelgrim die op weg is naar Jeruzalem. Onderweg kijkt hij op naar de bergen en vraagt in al zijn kwetsbaarheid: 'Van waar komt mijn hulp?'

Van waar komt onze hulp? Hoe gaan wij onze weg door het leven? Wat helpt ons in het leven? Wie of wat draagt ons op onze levensweg?

De pelgrim antwoordt: 'Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.'

De woorden van de pelgrim dagen ons komend jaar uit: tot wie richten wij ons? Is het antwoord van de pelgrim ook het onze?

Veel gemeenten, ringen, instellingen en commissies ontwikkelen materiaal. We bieden op deze site een platform om bruikbare suggesties, eigen ontwikkeld materiaal en activiteiten te delen met anderen. We nodigen u uit om materiaal dat inspirerend is voor andere gemeenten te sturen naar: gemeenteopbouw@ads.nl.

UIT DE OECUMENELEZING 2019 IN UTRECHT (18-1-2019)

Frits de Lange is zelf niet echt een wandelaar. Aan Compostella kwam hij nog niet toe. Toch heeft hij in trefzekere bewoordingen de ziel van de pelgrimage beschreven alsof hij zelf de hitte van de Spaanse hoogvlakten heeft ervaren. Hij verhaalt van de hedendaagse pelgrims en weet zich verbonden met hun gang langs 's Heren wegen. Hun ervaringen leveren de metaforen van wat er in het leven toe doet en wat niet.

Frits de Lange ziet in de pelgrim een nieuw paradigma voor mensen van deze tijd. We mogen ons leven verstaan als een reis. Iets dat groter en sterker is dan onszelf zet ons in beweging. Leven is vandaag de volgende stap durven zetten in het vertrouwen dat het morgen beter zal gaan dan vandaag.

.....

Thijs Caspers schreef voor de Dominicanen in Nederland over het werk van Frits de Lange: 'De Lange is gefascineerd door de beweegredenen van de pelgrim en het gegeven dat het heilige niet verdwijnt uit onze cultuur, maar 'onderdak zoekt in nieuwe woorden, gemeenschappen en rituelen.' Tegelijkertijd functioneert de 'pelgrim 2.0' als een paradigma dat staat voor zijn eigen theologie. Aan de hand van het joodse denken, kerkvader Augustinus, Meister Eckhart en filosofen als Nietzsche en Derrida, geeft hij inkleuring aan ons tastende en kwetsbare zoeken naar zin. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen 'religie' en 'geloof'. Het eerste staat voor het omhulsel, de rituelen, regels en uiterlijkheden, en verandert door de tijd. Het tweede is moeilijker te vatten. Geloof houdt ons gaande, het trekt ons vooruit, het klinkt door in de kwetsbare hoop en de liefde die stand houdt, ondanks alles. Het is het 'geloof' dat we in onze cynische tijden niet uit het oog dienen te verliezen.

(Overgenomen van de website www.jaarthema.doopsgezind.nl/nieuws.php)