



VANUIT DE MEIJERIJ

Bezemschoon

Jaren geleden waren Clasiën en ik met vakantie in Bretagne. Nu weet ik niet wat jullie doen in de vakantie; ik loop ook graag eens een kerk binnen als de deur open is. Van die vakantie zijn mij twee kerken bijgebleven. De eerste was een heel klein kerkje in de heuvels, waar we toevallig langskwamen. Het bleek het kerkje te zijn, waar de schilder Gauguin zijn 'gele Jezus' heeft geschilderd; het was er heel stil en we mochten zelf voor de verlichting zorgen. De tweede kerk, die ik mij herinner, was een grote kerk in een stad, waar heel veel mensen rondliepen. Dat was geen wonder, want het was een mooie kerk, maar waarom maakten die mensen zoveel lawaai? Als ik een kerk bezichtig, doe ik dat meestal zonder praten en als ik dat wel doe, doe ik dat heel zacht.

Iedere keer als ik een kerk bezichtig, waarin mensen veel lawaai lijken te hebben, moet ik denken aan dat verhaal over Jezus, die de tempel schoonveegt. Als kind vond ik dat een raar verhaal als juf of meester daarover vertelde. Jezus had het over liefde en liet zien wat dat was, maar in dit verhaal was daar niets van te zien! Wat was er (met hem) aan de hand?

Jezus was naar Jeruzalem gekomen om het Pascha te vieren. Johannes liet Jezus driemaal opgaan naar Jeruzalem. In de joodse wet staat dat een goede jood dat moet doen met Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. In en om de tempel was het grote drukte. Het leek wel markt met een levendige handel in offerdieren en geld. Dat laatste kwam, omdat er in de tempel geen munten met iemands beeltenis aanwezig mochten zijn en het was dus mogelijk geld te wisselen voor blanco muntstukken. Jezus werd woest toen hij dat zag, maakte een zweep, sloeg handelaars en offerdieren de tempel uit en smet geld en tafels op de grond. Daarmee liet hij twee dingen zien: hoe belangrijk het huis van zijn Vader voor hem was en dat hij kwaad kon worden zoals wij.

Die boosheid is wel te begrijpen. Dat zou ik misschien ook wel doen als mensen zouden denken mijn huis voor van alles en nog wat te kunnen gebruiken, behalve voor een ontmoeting met ons. In de tempel zou het immers ook moeten gaan om ontmoeting; nl. om ontmoeting met God? De tempel is niet om te handelen; het is de plaats waar God woont en is ook om na te denken, in heilige geschriften te lezen, te bidden, te zingen, rust te vinden, God te vinden.

Het is ook de plaats, waar de verbondsark met de stenen platen staat, waarin Gods wijze wet staat gebeiteld. Die wetten beginnen met de woorden: 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.' In Ex. 19 staat dat God is afgedaald naar de Sinai om het volk te ontmoeten en dat Mozes het volk naar de berg leidt om God te ontmoeten. Die ontmoeting heeft alles te maken met het verbond. En wat is het dan mooi om te lezen dat God dat verbond begint met Zijn sterke hand en uitgestoken arm waarmee Hij het volk uit Egypte heeft geleid, waardoor het volk weer vrij is en toekomst heeft! Voor joden is dit het eerste van de 10 woorden, die we kunnen zien als een handleiding voor het leven; als een Tom-Tom naar Gods nieuwe wereld.

We leven in de 40-dagentijd, de vastentijd. Vasten kun je ook zien als loskomen van zaken waaraan je vastzit. Daaronder vallen ook macht en steeds meer geld willen verdienen over andermans rug. En dat is precies wat Jezus ziet als hij in de tempel komt. Dát is de tempel die moet worden afgebroken. Daar kan God niet meer worden ontmoet. In die tempel wil Hij niet wonen. Die tempel moet niet alleen worden schoongeveegd, maar moet helemaal verdwijnen.

Tegelijkertijd is het ook zo, dat God geen onmogelijke dingen van ons verwacht. We hoeven niet volmaakt te zijn. Bezemschoon is voldoende zolang we maar streven naar rechtvaardigheid. Daarvoor hebben we die 10 leefregels gekregen als navigatiemiddel. Zo moeten we met elkaar omgaan. 'Zoek het recht en niets dan het recht', staat in Deuteronomium. Daar moet het om gaan. Daarom moeten we opkomen voor de zwakken, weerlozen en verschoppelingen. Dat is leven vanuit vrijheid. Als je daarvan overtuigd bent, kun je niet anders dan het doorgeven!

Ik wens u goede paasdagen, ook namens Clasiën!

met zusterlijke groet,

Graddie Meijer



ADRESSEN: KERKGEBOUW: SMEDEN 2B, 8301 XH TE EMMELOORD

Voorganger:

Ds. G.E.G. Meijer, Munt 98, 8446 AL Heerenveen.

Telefoon: 0513-880715, mobiel: 06-47134779

E-mail: gegmeijer@doopsgezind.nl

Voorzitter: Br. B. van Berkum, Concourslaan 88, 8252 GK Dronten

Telefoon : 0321 - 334663

Nieuw E-mail : bobvanberkum@gmail.com

Secretaris (postadres): Br. J. Kuipers, Klaverhof 8, 8308 AV Nagele.

Telefoon: 06-48022386

E-mail: jan.a.kuipers@gmail.com

Penningmeester

Zr. S. Heeringa – de Hoop, Noorderveld 16, 8307 DS Ens.

Telefoon: 0527-251999

E-mail: sjetske@famheeringa.com

Lid: Zr. B. Yntema-Van der Heijden, Diemenstraat 68, 8304 ED Emmeloord.

Telefoon: 0527-699270

E-mail adres: barbera.yntema@gmail.com

Lid: Zr. E. Slingerland-Veen, J. van Dieststraat 84, 8325 GN Vollenhove

Telefoon: 0527-243130

E-mail adres: sling238@telfort.nl

Website: **www.dg-nop.nl**

N.B.: Het postadres van de gemeente is het adres van de secretaris!

Geen post naar het kerkgebouw a.u.b.

Bankrekening:

Rabobank DG Gemeente NOP te Rutten:

IBAN: NL48 RABO 0386 5679 56

Redactie adres Beiaard:

Br. Hein Bergman tel. 06 – 55 18 73 46

e-mail adres: h.bergman@xs4all.nl

en

Zr. Ineke Slingerland-Veen tel. 0527-243130

e-mail adres: sling238@telfort.nl

Kopij inleveren: derde week maart/mei/augustus/november

Van de redactie.

De redactie verzoekt u de kopie voor de Beiaard zowel naar Hein Bergman als naar Ineke Slingerland te sturen. Al vast hartelijk dank.



VANUIT DE KERKENRAAD

Beste broeders en zusters,

Een korte, heftige winter ligt achter ons en het voorjaar dient zich aan. We kunnen terugkijken op een actieve periode. De activiteitencommissie organiseerde een geslaagde adventsbijeenkomst en de culturele avond van 8 maart viel ook goed in de smaak.

Verder was er een extra ledenvergadering na een dienst in januari met als thema Hoe ziet onze gemeente er over vijf jaar uit.

Dankzij extra subsidies hebben we op financieel gebied iets meer lucht gekregen.

Op 29 maart, Witte Donderdag, vieren wij het Avondmaal. De dienst begint om 19.30 uur en wordt geleid door ds. Graddie Meijer.

Op 2 april hebben we een paasdienst die geleid zal worden door zr. Thea Tholen uit Pingjum. Uiteraard hebben we ons traditionele paasontbijt vooraf. Wilt u zich hiervoor opgeven?

4 april hebben we onze jaarvergadering waar de uitkomsten van de januarivergadering zullen worden besproken. Gelukkig hoeven we op deze vergadering geen afscheid te nemen van kerkenraadsleden want zr. Barbera Yntema heeft zich voor nog een periode beschikbaar gesteld.

Graag wil ik iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor onze gemeente.

Ik wens u allen een goed voorjaar toe.

Met broederlijke groet,
namens de kerkenraad,

Bob van Berkum
Voorzitter

GEMEENTEACTIVITEITEN

| | | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|---|
| 29 mrt | Graddie Meier | Witte donderdag | 19.30 uur |
| 2 april | Thea Tholen | Pingjum Pasen + ontbijt | |
| 15 april | Hannah Bruin | Leeuwarden | |
| 29 april | Bertha Groen | Giethoorn | |
| 6 en 13 mei | Geen dienst | | |
| 20 mei | Jantine Huisman | Groningen | |
| 21 mei | Taizé-viering | in de | St.Michaël Kerk (Raad van Kerken) 2 ^e Pinksterdag |
| 27 mei en 3 juni | Geen dienst | | |
| 10 juni | Graddie Meier | Heerenveen | |
| 24 juni | Coot Winkler Prins | Zwolle | |
| 8 juli | Graddie Meier | Heerenveen | |
| 22 juli | alternatief | | |

Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

WEL EN WEE

Gelukkig gaat onze organist Cees van Hes vooruit. Sinds 17 februari is Cees weer thuis en loopt weer wat rond en speelt af en toe op de piano.

Mevrouw Dirkmaat heeft in toenemende mate last van haar ogen, maar ze redt zich zoveel mogelijk zelf.

Op nieuw is na een kort ziekbed een broer van onze voorzitter Bob van Berkum overleden.

Wij wensen hem en zijn familie heel veel sterkte toe.

Verjaardagen

April

24/4: Zr Stienstra

Mei

2/5: Zr Munneke

19/5: Br van Berkum

24/5 : Zr Schat

Juni

27/6 : Br Nanninga

Wij wensen u allen een fijne verjaardag met een gelukkig en gezond jaar.

Namens het pastoraal team,

Barbera Yntema

UITNODIGING PAASONTBIJT EN PAASVIERING VOOR JONG EN OUD

Op eerste Paasdag organiseren we traditiegetrouw ons Paasontbijt. Iedereen is van harte welkom. Om 9.00 uur staat de ontbijttafel klaar en kunt u aanschuiven. Om 10.00 uur begint een de Paasdienst o.l.v. Zr. Tholen. Voor de jeugd is er een apart programma, de jongsten gaan paaseieren zoeken en de oudere jeugd gaat samen met Gerrit en Femmy een eigen activiteit doen.

Wilt u voor 30 maart a.s. laten weten of we op u kunnen rekenen?

Bellen 06-22997827 of mailen sietske@famheeringa.com.

Namens de kerkenraad,

Sietske Heeringa

VAN DE PENNINGMEESTER

Het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar zit er alweer bijna op. Fijn, dat u er voor zorgt dat de bankrekening van de Doopsgezinde Gemeente NOP (maandelijks) groeit met uw kerkelijke bijdrage. Hartelijk dank daarvoor.

Opbrengst collectes december, januari en februari EUR 273,40
Extra collecte (advent) voor het Bijna thuishuis EUR 86,40

Namens de kerkenraad,

Sietske Heeringa

VERSLAG VAN DE KERKENRAAD DOOPSGEZINDE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2017

Afgelopen jaar is een jaar vol activiteiten geweest. De buitendag op 21 september werd door Femmy Gerritzen en Bauke Salverda georganiseerd. Eerst was er een kerkdienst in Emmeloord, waarna we naar de Weerribben zijn gegaan. Het Klimbos was voor de jeugd een groot succes. De ouderen hebben genoten van de vaartocht. Op 1 oktober was er de Broederschapdag in Zwolle. Deze werd voortreffelijk geleid door ds. Andries Bakker. Volgend jaar is onze gemeente aan de beurt om de Broederschapdag te organiseren. De World Fellowshipday op 29 januari in Steenwijk was een leuke dag. Voor het tweede jaar hadden we een activiteitencommissie die het volgende georganiseerd heeft: 15 februari vond er een boekbespreking van Henk Rusch plaats. Ook de adventsavond was een groot succes. Op 8 maart was er een culturele avond.

De jeugdclub van onze gemeente staat onder leiding van br. Gerrit Heeringa. Er wordt geprobeerd driemaal per jaar iets te organiseren. Elke gemeente binnen de Ring (Zwolle, Giethoorn en de NOP) neemt een activiteit voor haar rekening.

Per maand zijn we tweemaal voor een dienst bijeengekomen en de kerkenraad heeft elke eerste maandag van de maand vergaderd. In het kader van de vraag waar onze gemeente over vijf jaar staat is er in november een beleidsavond georganiseerd, waarin werd uitgelegd dat we de toekomst met de leden samen moeten onderzoeken. Verder werd er binnen de Ring gezocht naar samenwerking. Afvaardigingen van de kerkenraden van de gemeentes Blokzijl en de Noordoostpolder hebben een gezamenlijke vergadering op 23 november gehad om te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden. De opstelling van de stoelen in de diensten bevalt goed. In de diensten wordt steeds meer gebruik gemaakt van de vrije ruimte. Helaas loopt het aantal kerkgangers terug, maar gelukkig is een aantal mensen binnen de gemeente nog steeds actief betrokken. De laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we in een dienst geleid door ds. Graddie Meijer zr. Ypinga herdacht. Fijn dat er familie en kennissen in deze dienst aanwezig waren.

Op financieel gebied hebben we door subsidies wat meer lucht gekregen, maar het blijft wat betreft geld oppassen geblazen.

Het pastoraal team probeert steeds weer alle leden, vrienden en belangstellenden eenmaal per jaar te bezoeken, wat zeer gewaardeerd wordt.

Afgelopen jaar hebben we in de vergadering van april afscheid genomen van br. Rens Waiboer, wiens plek als penningmeester nu ingenomen wordt door zr. Sietske Heeringa. De samenwerking in de Ring onder leiding van Tineke de Vries heeft geleid tot een gemeenschappelijke brochure over de activiteiten van de gemeentes binnen de Ring. We mogen terugkijken op een goed kerkelijk jaar.

Namens de kerkenraad,

Bob van Berkum
voorzitter

VERSLAG 2017 BEHEERCOMMISSIE DOOPSGEZINDE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Ook in 2017 hebben Gerrit Heeringa, Marco van der Vijgh en ondergetekende de contacten onderhouden met onze collega's van de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK). Reglementair moeten we een keer per jaar om tafel, maar ons laatste overleg dateert van 3 januari 2017. Daaruit mogen we concluderen dat de samenwerking goed gaat. Lopende zaken worden direct met elkaar opgepakt, zoals het opknappen van de hal en het vervangen van de stoelen. Binnenkort komt er een uitnodiging van de CGK voor een overleg, zij hebben een nieuwe voorzitter. Voor het verbeteren van de hemelwaterafvoer zal het waarschijnlijk nodig zijn de riolering aan te passen. Dat zal dit voorjaar waarschijnlijk gaan gebeuren. Ook het glas in de toegangsdeur van onze kerk is vervangen nadat een van de ramen op duistere wijze was kapot gegaan. We mogen nu al een paar jaar genieten van de CV-ketel in onze hal en dat maakt de verwarming van onze kerk betrouwbaarder.

Onze beheercommissie is ook betrokken bij het project vernieuwing interieur kerk. Het is de bedoeling dat de piano, de preekstoel en de avondmaalstafel een opknapbeurt krijgen. Marco gaat dit voor ons uitvoeren en zoekt aansluiting bij zijn creaties achter in de kerk. We hopen dat het lukt om het project in 2018 af te ronden. In juni 2017 hebben we hiervoor een bedrag van de Stichting "Dowilvo" toegezegd gekregen. Namens de commissie,

Popko de Jonge

VERSLAG VAN DE GESPREKSGROEP 2017

Ook dit jaar is de gespreksgroep elke tweede maandag van de maand bijeengekomen. Dankbaar zijn we met Jan Kuipers die elke keer weer het voortouw neemt om voor de inhoud te zorgen. Altijd zorgt hij voor gespreksonderwerpen die ons boeien en waar hij vanuit zijn expertise voor verdieping kan zorgen. Helaas is de gespreksgroep weer in aantal afgenomen. We zijn nu met vijf personen. We hebben ons wel afgevraagd of we in deze vorm verder moesten gaan, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we gewoon doorgaan, maar uiteraard is versterking van harte welkom.

Namens de gespreksgroep,

Karen Hoogendoorn

JAARVERSLAG JEUGD 2018

Helaas hebben we in 2017 besloten om te stoppen met de zondagsschool tijdens de zondagse kerkdienst. Het groepje werd te klein. Tijdens de Paasdienst hebben we afscheid van elkaar genomen. Aan het eind van het seizoen zijn we met drie kinderen vanuit de Noordoostpolder mee geweest naar het gezamenlijke uitstapje van de zondagsscholen in de Ring Zwolle. We gingen naar buitenspeelplaats “De Flierefluiter” in Raalte. Met een groep van ruim 20 kinderen uit de Ring hebben we ons deze middag prima vermaakt.

De jeugdclub onder leiding van Femmy Gerritzen en Gerrit Heeringa is in 2017 een aantal keren bijeen geweest. Het Paasontbijt, een barbecue in de zomer bij Gerrit, Buitendag, een bijeenkomst over Halloween en de Advent viering. Een aantal activiteiten was samen met de jeugd uit de Doopsgezinde Gemeente Zwolle.

Graag willen we meer continuïteit in het jeugdprogramma aanbrengen. We vinden “ontmoeting” erg belangrijk voor deze groep. Hoe houden we ze betrokken bij onze gemeente? Hoe zorgen we ervoor, dat de gemeente hen iets te bieden heeft? We willen graag een paar vaste ontmoetingsmomenten per jaar organiseren (Pasen, Kerst, Buitendag,). En daarnaast willen we ook graag, dat ze zich verbonden blijven voelen met andere Doopsgezinde jongeren (Ring Zwolle, AKC).

Heeft u suggesties voor ons, wij staan er open voor.

Femmy Gerritzen, Gerrit en Sietske Heeringa



RAAD VAN KERKEN TE EMMELOORD

Op 2^e Pinksterdag zal in de Heilige Michaël Kerk (RK) te Emmeloord een Taizé dienst gehouden worden. AANVANG 10:00 uur.

Taizé diensten kenmerken zich door het vele zingen, de ruimte voor stilte en gebed. In deze dienst zal een gelegenheidskoor optreden. Er worden nog zangers en zangeressen gezocht die mee willen doen. Op de woensdagavonden (tussen Pasen en Pinksteren) wordt er gerepeteerd. Wilt u daaraan deelnemen dan kunt u zich opgeven bij: mariansy@planet.nl.



RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.



Op 4 april 2018 is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King is vermoord. Wij willen hem op zijn sterfdag herdenken.

Harcourt Klinefelter, ooit woordvoerder Van Martin Luther King, zal de documentaire bespreken waaraan hij en zijn vrouw Annelies en ds King jr. hebben meegewerkt.

| | |
|----------------|------------------------------------|
| <i>datum</i> | <i>4 april 2018</i> |
| <i>plaats</i> | <i>Doopsgezinde Kerk Steenwijk</i> |
| <i>aanvang</i> | <i>20.00 uur</i> |
| <i>toegang</i> | <i>gratis</i> |

Deze avond is een vervolg op de documentaire die op NPO/EO wordt uitgezonden op zondag 2 april 2018 om 20.30 uur.

LANGS DE ZIJLIJN

Christine van Reeuwijk over het erkennen van gemis. 'Door benoemen en doorvoelen kun je loslaten en zoveel innerlijke ruimte scheppen.' Ook voor God die daar woont waar verlangen en gemis elkaar raken.

Kijk juist wél naar wat je niet hebt

Inmiddels ben ik alweer 25 jaar bed gebonden en hoor ik vaker dan me lief is van vakantiegangers dat ik maar niet moet kijken naar wat ik niet heb, maar ik benoem en doorvoel mijn gemis juist wél.

Zo kan ik het weer loslaten en genieten van andermans verhalen en van alles wat er om me heen en in me leeft.

Zo visualiseer ik elke keer wat af en trek ik ook nu snel even een kniebroek en een T-shirt aan en stap ik voor een bergwandeling in mijn schoenen.

Ik ga met een rugzak met een flesje water, een appel en een stapel boterhammen op pad.

Er is al een lekker zonnetje, maar het is gelukkig niet te warm.

In de natuur groeit alles door elkaar en is iedereen welkom, maar het is nog vroeg en ik heb het rijk alleen.

Ik zie en ruik en hoor onderweg alles en besef tegelijkertijd: dit kan ik echt nooit meer.

Ik reik naar de hemel waar ik mijn gevoelens in wolkschrift schrijf: overweldigend.

Zo wonderschoon de natuur is, zo één ben ik.

Een ooievaarspaartje in de treurwilg op de hoek van mijn straat kleppert me wakker.

Even leek het alsof ik echt in de bergen wandelde. Ik neem een slok water, slik en erken het door velen gemaakte misverstand dat het na 25 jaar op bed went.

Het gemis neemt met het besef dat het nooit meer kan juist toe, maar ik benoem en doorvoel het en laat het elke keer weer los en zit weldra in gedachten alweer op de top van een berg en zie mijn wandeling vooral als een metafoor.

Wat een prachtig uitzicht heb ik toch: de kleuren en geuren en geluiden van al die jaren geven me het vertrouwen dat ik er elke keer weer doorheen kom.

Ik zou het wel willen uitschreeuwen: kijk juist wél naar wat je niet hebt, het scheidt zoveel innerlijke ruimte.

En iedere keer als het verlangen te groot wordt en de pijn zo schrijnend zeer doet, stap ik maar weer in mijn schoenen en trek ik me terug, op een berg, alleen, maar met God die daar woont waar verlangen en gemis elkaar ten diepste raken.

Christine van Reeuwijk

MOSLIMS EN CHRISTENEN

Het kan soms stevig botsen bij de opvattingen over onderlinge relaties en gewoontes, die ook religieus worden beleefd. Ik kies dan niet voor provocatie, maar wel voor een vriendelijke confrontatie.

Vriendelijke confrontatie

Om de vier jaar komt er in de meeste moskeeën een nieuwe imam. Omdat we hier geen erkende Imamopleiding hebben worden de imams uit de thuislanden gehaald. Na 4 jaar moeten ze weer terug, omdat ze anders recht krijgen op een verblijfsvergunning.

Na 4 jaar heeft de imam de Nederlandse taal redelijk goed geleerd en hij snapt steeds meer van de Nederlandse samenleving. Daarna moet de gemeenschap weer van voren af aan beginnen met een andere imam.

Ik wordt als christelijke collega uitgenodigd om weer een nieuwe imam in de moskee te begroeten. De imam die mij als vrouw geen hand wil geven en doet vriendelijk zijn handen op de rug. Als ik dit de eerst keer meemaak reageer ik welwillend. Wanneer ik na een tweede keer thuis kom merk ik dat ik dit eigenlijk niet meer wil. Ik voel me afgewezen als vrouw. Ik heb er last van. Wat nu?

Ik ga terug naar de imam en vriendelijk vertel ik hem via een vertaler: 'Ik zit er mee, dat je me geen hand wilt geven. Ik wil je respecteren en tegelijk voel ik me vernederd. Ik weet dat je het niet zo bedoelt. Maar eigenlijk voel ik me vanuit mijn eigen cultuur en geloof afgewezen als mens. Ook mijn cultuur en geloof zijn belangrijk voor mij. Ik kan zo moeilijk begrijpen dat de islam een geloof is wat dit goedkeurt. Dus ik zit ermee. Ik wil je respecteren, maar ik mis op deze manier dat respect van jou naar mij als vrouw. Wil je mij uitleggen waar in de Koran staat dat je mij als vrouw geen hand mag geven?' De imam zegt: 'Daar zit wat in. Ik zal het opzoeken en er met collega's over spreken'. Een tijd later vraagt de imam mij of ik langs wil komen. In de moskee komt de imam op me af met een uitgestoken hand. Verrast geef ik hem een hand en hij ziet de vraagtekens in mijn ogen. De imam zegt: 'Ik heb het opgezocht in de Koran. Want jij stelde die vraag over de Koran en toen wilde ik het goed aan je uitleggen. Maar ik kon het niet kunnen vinden in de Koran. Toen ben ik het na gaan vragen bij andere imams en het blijkt een cultuur te zijn. Vanuit de oude cultuur zeggen mensen: zo wordt het bedoeld. Maar het staat niet zo in de Koran. De Koran mag ik niet veranderen, maar de cultuur wel. Dus ik geef nu vrouwen wel een hand.' Verrast en onder de indruk zeg ik tegen de imam: 'Ik vind het bijzonder dat je mij zo open uitlegt waarom je van mening bent veranderd'. 'Bijzonder?', zegt de imam, 'ik vind het eerlijk om dit aan je te vertellen, want jij bent ook vanuit respect open tegen mij geweest'. Ik vraag of hij hierover ook vertelt tijdens zijn preek op vrijdag bij het grote gebed. De imam knikt en zegt: 'Ja zeker, want hierover zijn grote misverstanden, kijk maar naar mij.' En dan zijn de 4 jaar voorbij en is de imam weer vertrokken. Jammer. Ik hoop dat ook de nieuwe imam wil ontdekken wat in de Koran staat en wat cultuur is in het onderling contact.

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie en werkt vanaf 1980 samen met moslims en andere gelovigen.



Lentemystiek

*De bomen in het oude park
ademen in stildoorgroeide jaren –
bewaren in hun stam en wortels
de kringloop van het tijdgeheim –
rentmeesters zijn zij
waar wij zo vaak verzaken:
zij behoeden zeer zorgvuldig
óns geheim*

*eens per jaar wordt door
hen ontsluierd wat ons
ten diepste gaande houdt:
ik kijk gespannen toe
ik houd mijn adem in –*

*dan sta ik oog in oog met
het lichtende ontvouwde groen
en de bloesem van de Hoop*

Oeke Kruythof

